

Iedereen heeft wel een liefhebberij  
en voor jou is dat visserij.

Met een hengel in de hand  
zit je relaxt aan de waterkant.

En met dit bewijs op zak  
voel je je nog meer op je gemak.

Je bent je van de natuur bewust  
en daardoor kom je helemaal tot rust.

Er is slechts één moment  
dat je enorm gespannen bent.

Dan heb je een vis aan de hengel  
en heb je het gelaat van een bengel!

Vakkundig haal je hem van de haak  
en daarna ga je niet voor de smaak.

Je laat hem gaan.

terug in het water want daar komt hij vandaan.

Sint vindt dit bijzonder goed

en hoopt dat je ook na 2016 nog vaak aan vissen doet.

Voldoe in dat geval tijdig de in oktober te ontvangen factuur  
en betaal ook in 2017 de gevangen vis niet te duur!